

# Sinterklaas in Westzaan



1. Sinterklaas, komt u bij ons aan
2. Oh, kom maar eens kijken
3. Welkom Sinterklaas
4. Zie ginds komt de stoomboot
5. Geef mij maar Sinterklaas
6. Het paard van Sinterklaas is ziek
7. De zak van Sinterklaas
8. Zie de maan schijnt door bomen
9. Daar wordt aan de deur geklopt
10. Er is een stoomboot aangekomen



## Liedjesbundel



# 1. Sinterklaas, komt u bij ons aan



Sinterklaas Sinterklaas komt U bij ons aan?  
Sinterklaas Sinterklaas 'k zag U pas nog gaan  
Gisteren reed U door de stad  
'k Heb wat in mijn schoen gehad  
Sinterklaas Sinterklaas komt U bij ons aan?

Sinterklaas Sinterklaas 'k hoorde iets op 't dak  
Sinterklaas Sinterklaas 'k zag een grote zak  
Kan dat Lieve Piet ook zijn?  
Met een zak vol marsepein  
Sinterklaas Sinterklaas 'k hoorde iets op 't dak

Sinterklaas Sinterklaas een keer was ik stout  
Sinterklaas Sinterklaas dat was even fout  
'k Weet ook dat U alles ziet  
Maar een keertje geeft toch niet  
Sinterklaas Sinterklaas een keer was ik stout

Sinterklaas Sinterklaas kom met Pieterman  
Sinterklaas Sinterklaas als het even kan  
Want hij deed wat in mijn schoen  
En hij kan zo grappig doen  
Sinterklaas Sinterklaas kom met Pieterbaas

Sinterklaas Sinterklaas kom door onze straat  
Sinterklaas Sinterklaas als U rijden gaat  
Want dan zingen wij een lied  
Voor U Sint en Lieve Piet  
Sinterklaas Sinterklaas kom door onze straat



## 2. *Oh, kom maar eens kijken*



O kom maar eens kijken  
Wat ik in mijn schoentje vind  
Alles gekregen van die beste Sint  
Een pop met vlechten in het haar  
Een snoezig jurkje kant en klaar  
Drie kaatseballen in een net  
Een letter van banket

O kom maar eens kijken  
Wat ik in mijn schoentje vind  
Alles gekregen van die beste Sint  
Een bromtol met een zweep erbij  
Een doos met blokken ook voor mij  
En schaatsen en een nieuwe pet  
Een letter van banket

O kom maar eens kijken  
Wat ik in mijn schoentje vind  
Alles gekregen van die beste Sint





# 3. Welkom Sinterklaas



Welkom welkom Sinterklaas wat fijn dat u weer bent gekomen  
Welkom welkom Sinterklaas wat hebt u voor ons meegenomen?

We zagen u aankomen op de tee vee  
U bracht ook een boel Lieve Pieten weer mee  
Welkom welkom Sinterklaas wat fijn om weer bij u te zijn

Welkom welkom Sinterklaas U reist niet met snelle raketten  
Welkom welkom Sinterklaas U kwam met een boot vol pakketten

Er is vast en zeker voor ons ook iets bij  
Dat wordt een verrassing we zijn nu al blij  
Welkom welkom Sinterklaas wat fijn om weer bij u te zijn

Welkom welkom Sinterklaas de maan schijnt alweer door de bomen  
Welkom welkom Sinterklaas hebt U het grote boek meegenomen?  
We zijn dit jaar stout en ongehoorzaam geweest  
Een enkele keer stout maar ongehoorzaam het meest  
Welkom welkom Sinterklaas wat fijn om weer bij U te zijn

Welkom welkom Sinterklaas we willen nu graag voor U zingen  
Welkom welkom Sinterklaas van allerlei vrolijke dingen  
We hebben Uw stoel nog eens extra versierd  
Het is uw verjaardag en dat moet gevierd  
Welkom welkom Sinterklaas wat fijn om weer bij U te zijn



# 4. *Zie ginds komt de stoomboot*



Zie ginds komt de stoomboot  
Uit Spanje weer aan  
Hij brengt ons Sint Nicolaas  
Ik zie hem al staan  
Hoe huppelt zijn paardje  
Het dek op en neer  
Hoe waaien de wimpels  
Al heen en al weer

Zijn knecht staat te lachen  
En roept ons reeds toe  
Wie zoet is krijgt lekkers  
Wie stout is de roe  
O lieve Sint Nicolaas  
Kom ook eens bij mij  
En rijdt dan niet stilletjes  
Ons huisje voorbij





# 5. Geef mij maar Sinterklaas



Refrein: Geef mij maar Sinterklaas  
Met zijn mijter en zijn paard  
Geef mij maar Sinterklaas  
Want de kerstman is niks waard  
Geef mij maar Sinterklaas  
Daar kan niemand tegen op  
Liever een stoomboot over zee  
Dan een rendier met een slee  
Geef mij maar Sinterklaas

Elk jaar rond eind november komt de Sint weer naar ons land  
In een stoomboot boordevol cadeautjes  
En al die Pieten brengen die dan op de daken rond  
Balancerend in smalle regengootjes  
Op een nacht toen viel er eentje naar benee  
Vol met blauwe plekken zong hij vrolijk mee

Refrein; Geef mij maar Sinterklaas...

Coole Piet had op een keer een beetje kriebel in zijn keel  
En daar kon hij bijna niet van zingen  
Hij is toen met zijn probleempje naar de dierenarts toe gegaan  
Want die heeft verstand van dat soort dingen  
Hij gaf Piet een portie boerenkool met worst  
En nu zingt ie met ons mee uit volle borst:

Refrein; Geef mij maar Sinterklaas....



# 6. Het paard van Sinterklaas is ziek



Het paard van Sinterklaas is ziek  
Wat zou er nou toch zijn?  
Het heeft misschien te veel gesnoept  
Van koek en marsepein

Refrein: Wat jammer wat jammer  
Zijn buikje doet zo'n pijn  
Wat jammer wat jammer  
Wat zou er nou toch zijn?

Het paard van Sinterklaas is ziek  
Nou moet het blijven staan  
Nou moeten Sint en Lieve Piet  
Maar met een auto gaan

Refrein: Wat jammer....

Het paard van Sinterklaas is ziek  
Maar Piet heeft het gefopt  
Die heeft in het paard zijn haverzak  
Alle taai-taai gestopt

Refrein: Wat jammer....

Het paard van Sinterklaas is ziek  
Wat moeten we nou doen?  
Ik stop vanavond voor het paard  
Een wortel in mijn schoen

Da's beter da's beter  
Dan koek en marsepein  
Da's beter da's beter  
Dan voelt het zich weer fijn



# 7. De zak van Sinterklaas



De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas  
de zak van Sinterklaas O, jongens jongens 't is zo'n baas  
Daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin  
De hele, de hele, de hele wereld in  
De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas  
De zak van Sinterklaas  
O, jongens, jongens 't is zo'n baas.

Hij is voor groot en klein,  
Groot en klein, groot en klein  
Hij is voor groot en klein  
Voorzien, voorzien van marsepein.  
En bergen en bergen en bergen suikergoed.  
Zo lekker, zo lekker, zo lekker en zo zoet.  
Hij is voor groot en klein,  
groot en klein, groot en klein  
Hij is voor groot en klein  
Voorzien, voorzien van marsepein

Maar onder in die zak, in die zak, in die zak  
Maar onder in die zak  
Daar ligt een hele grote plak  
Voor het luie, voor het luie, voor het luie stoute kind  
Zeg past ie, zeg past ie, zeg past ie jou ook vriend?  
Maar onder in die zak, in die zak, in die zak  
Maar onder in die zak  
Daar ligt een hele grote plak



# 8. *Zie de maan schijnt door bomen*



Zie de maan schijnt door de bomen  
Makkers staakt uw wild geraas  
Heerlijk avondje is gekomen  
Het avondje van Sinterklaas  
Vol verwachting klopt ons hart  
Wie de koek krijgt wie de gard?  
Vol verwachting klopt ons hart  
Wie de koek krijgt wie de gard?

O, wat een pret zal het zijn te spelen  
Met die bonte harlekijn  
Eerlijk zullen we alles delen  
Suikergoed en marsepein  
Maar o wee wat bittere smart  
Kregen wij voor koek en gard  
Maar o wee wat bittere smart  
Kregen wij voor koek en gard

Maar waarom zouden we klagen  
Vader, moeder zijn zo goed  
Al was het heus niet alle dagen  
Vele waren wij toch zoet  
Wees niet bang met kloppend hart  
Ik wed je krijgt geen enkele gard!  
Wees niet bang met kloppend hart  
Ik wed je krijgt geen enkele gard!



# 9. Daar wordt aan de deur geklopt



Daar wordt aan de deur geklopt  
Zacht geklopt hard geklopt  
Daar wordt aan de deur geklopt  
Wie zou dat zijn?  
Wees maar gerust mijn kind  
Ik ben een goede vriend  
Want al ben ik zwart als roet  
'k Meen het wel goed

Want ik kom van Sinterklaas  
Sinterklaas Sinterklaas  
Ik heb voor jou mijn kleine baas  
Moois in mijn zak  
Ben je wel zoet geweest?  
Wees dan maar niet bevreesd  
Want dan zend Sint Nicolaas  
Fijn speculaas





# 10. *Er is een stoomboot aangekomen*



Er is een stoomboot aangekomen  
van over de grote zee  
Daar is Sint ni-klaas meegekomen  
en lieve Piet kwam mee

En heel het schip is volgeladen  
wel duizend kisten zijn aan boord  
Die zitten allemaal vol speelgoed  
van allerhande soort

Dan zijn er ook nog duizend kisten  
vol lekkers o, zo fijn  
Vol chocola en suiker beestjes  
bonbons en marsepein

En dan zijn er ook nog duizend dozen  
met kleren lekker warm zacht  
En ook nog duizend kisten boeken  
die heeft hij meegebracht

Als straks de heleboel opgelost is  
en het paardje vlug en rap  
Als piet dan kleurig uitgedost is  
dan gaan ze samen op stap

Moeder zegt: Hij kan zo binnen komen  
maar hij komt altijd onverwacht  
Ik zing: Zie de maan schijnt door de bomen  
en droom haast elke nacht